



Sefanja 2020

6 visiestatements voor de nabije toekomst



Beste leidinggevende,



Welkom op deze avond voor het breed leiderschap! Goed dat je er bent!

Zoals je weet heeft het Leidersteam van Sefanja, in samenspraak met het oudstenteam, het breed leiderschap en de gemeente, het afgelopen jaar enkele visiepunten ontwikkeld die als richtpunt dienen voor verdere ontwikkelingen binnen de gemeente.

De afgelopen maanden hebben wij deze visiestatements in een achterliggend document toegelicht. Het doel van dit document is om helderheid te verschaffen over de visiestatements voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn.

De komende periode zullen we ons verder gaan richten op uitwerking van de visiestatements. Als Leidersteam willen we dit document hierbij echter graag met jullie delen.

Hartelijke groet,

Eveline, Nathan, Joel, Kyra, Gert, Wim, Arco en Jaap

6 Visiostatements

#1:



In een tijd waar mensen zoeken naar spiritualiteit zetten wij God centraal. Wij hebben in een persoonlijke relatie met God, Jezus en de Heilige Geest en de Bijbel vertelt ons hoe.

#2:



In een tijd waar mensen gemakkelijk langs elkaar heen leven zoeken wij verbinding. Wij trekken samen op en helpen elkaar verder.

#3:



In een tijd waar mensen ver van God leven en worstelen met allerlei uitdagingen reiken wij uit. Wij delen het Goede nieuws en zijn lokaal betrokken.

#4:



In een tijd die snel en voortdurend verandert zijn wij aansprekend. Wij zijn eigentijds en relevant, zo bereiken wij mensen.

#5:



In een tijd waar mensen succes nastreven kiezen wij voor betekenis. Wij eren God door onze talenten en gaven te ontwikkelen en in te zetten op de plek waar Hij ons plaatst.

#6:



In een tijd waar alles kan maar niets genoeg is, is God voor ons meer dan genoeg. Wij hebben passie voor Jezus en volgen zijn voorbeeld en leiding.

Visiestatement 1:

In een tijd waar mensen zoeken naar spiritualiteit zetten wij God centraal. Wij hebben in een persoonlijke relatie met God, Jezus en de Heilige Geest en de Bijbel vertelt ons hoe.

Mensen zijn op zoek naar spiritualiteit

We leven in een tijd waar mensen op zoek zijn naar spiritualiteit en zingeving. Meditatie, yoga en mindfulness zijn slechts een paar voorbeelden hiervan waardoor mensen proberen in contact te komen met hun ziel om zo bezielend te kunnen leven. Mensen zijn op zoek naar het ontbrekende puzzelstukje. Als christenen weten we dat alleen God deze leegte kan invullen. Wij geloven we dat we bestaan uit geest, ziel en lichaam en dat we uit al die gebieden onze identiteit ontleen.

God centraal

God staat binnen Sefanja op nummer één. Zijn aanwezigheid in ons midden is waar we bekend om willen staan. Natuurlijk houden we van hippe muziek, getalenteerde sprekers en goede koffie. Maar we beseffen ook dat dit alles niet op kan tegen het beleven van God. Hij geeft ons identiteit en is de oorsprong van een gezond geestelijk leven. Daarom zetten we in alles wat we doen God centraal en baseren hierop onze keuzes.

Naast dit kennen we binnen Sefanja ook onze plek. We respecteren en eren God om het feit dat Hij de aarde schiep, de geschiedenis, het heden en toekomst stuurt, zijn leven gaf voor ons , opstond uit de dood en op een dag terugkomt.

Een persoonlijke God

Wanneer we praten over God, dan bedoelen we de Vader, Jezus en de Heilige Geest. Samen zijn ze één. God is bijzonder groot, maar ook 100% persoonlijk. Hij heeft ons liefdevol gemaakt en is trouw op de momenten dat we het meest een redder nodig hebben. Door Jezus mogen we Hem leren kennen en een persoonlijke relatie met Hem ontwikkelen zonder schuld of schaamte. Ook mogen we Hem volgen in Zijn unieke en persoonlijke plan voor ons leven.

Onze hulp

De Heilige Geest en Gods woord, de Bijbel, geïnspireerd door de Heilige Geest helpen ons God te leren kennen en Hem te volgen. Daarom nodigen wij de Heilige Geest actief uit om te werken in ons midden en bestuderen wij de Bijbel.

GEBASEERD OP:

| | |
|--------------|--|
| Joh. 17:3 | Goddelijk leven door God te kennen |
| 1 Kor. 8:4-6 | God als schepper en Jezus die alles in stand houdt |
| Rom. 9:5 | God boven alles verheven. |
| Kol. 1:13 | Gods initiatief om mensen te redden |
| Joh. 5:24 | Jezus over vergeving en eeuwig leven |
| Joh. 16:13 | Leiding van de Heilige Geest |
| 2 Tim. 3:16 | Gezag van de Bijbel |

Visiestatement 2:

In een tijd waar mensen gemakkelijk langs elkaar heen leven zoeken wij verbinding. Wij trekken samen op en helpen elkaar verder.

Langs elkaar heen leven

Mensen in Nederland worden steeds individualistischer. Daarnaast leven we in een gejaagde wereld waar weinige tijd is jezelf en voor elkaar. Dit heeft positieve kanten, maar ook negatieve. Mensen voelen zich eenzaam en niet gezien en relaties zijn oppervlakkiger dan dat zij horen te zijn.

Verbinding

In de Bijbel noemt God ons als gelovigen, Zijn kinderen. Dit maakt ons, hoe verschillend we ook zijn, in zekere zin familie van elkaar. Familie is aan elkaar gegeven als een stabiele thuisbasis. En dat willen we bij Sefanja voor elkaar zijn in een wereld die de waarde hiervan lijkt te vergeten. Sefanja wil een open en gastvrij huis zijn waar iedereen een plek kan vinden. Een huis waar we leven, een huis waar we geven en om elkaar geven. We schromen in Sefanja niet om net dat beetje extra hulp te geven wanneer iemand dat nodig heeft.

Samen optrekken

Als familie willen we God beter leren kennen. Hier maken we tijd voor, bijvoorbeeld in de zondagdiensten, in de doordeweekse groepen of door middel van gebed voor elkaar. Zo leren we samen stap voor stap wat het betekent dat God van ons houdt. We leren van elkaar en helpen elkaar met onze eigen ervaringen en gaven.

Elkaar verder helpen

Sefanja is echter meer dan een thuis. Hoe gezellig we elkaar ook vinden, we beseffen dat we bij elkaar zijn met een reden: om Gods liefde te delen met een wereld die Hem uit het oog verloren is. We willen de verbinding zoeken met de wereld om ons heen, met hen optrekken en hen helpen. Zo groeien en bloeien niet alleen de mensen die we helpen, maar ook wij zelf.

GEBASEERD OP:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Efe. 2:18-19 | Huisgenoten van God |
| Efe. 4:11-16 | Gezamenlijke groei in de kerk |
| 1 Kor. 12:25-27 | Eenheid met en zorg voor elkaar |
| Efe. 3:10 | De opdracht voor de kerk |
| Mat. 28:18-20 | Het zendingsbevel |

Visiestatement 3:

In een tijd waar mensen ver van God leven en worstelen met allerlei uitdagingen reiken wij uit. Wij delen het Goede nieuws en zijn lokaal betrokken.

Een gebroken stad en wereld

Als Harderwijkse kerk bevinden we ons in een stad waar mensen leven met noden op geestelijk, sociaal, materieel of fysiek vlak. God houdt van deze mensen. Hij wil dat ze Hem leren kennen en wil hen helpen in hun nood.

Uitreiken

In de Bijbel lezen we hoe Jezus bewogen was met de mensen die hij ontmoette en initiatief nam om hen te helpen. Jezus reikte uit en deelde Zijn tijd, aandacht en middelen met allerlei mensen. Het gevolg hiervan dat mensen dankzij Hem nieuwe hoop, nieuw perspectief, genezing en troost hadden ontvangen. Sefanja wil op diezelfde wijze uitreiken naar mensen. We willen Gods goede nieuws in woord en daad brengen aan mensen. Allereerst dichtbij, maar ook ver weg.

Goed nieuws

De boodschap van Jezus en zijn daad van liefde aan het kruis is relevant voor iedereen. Het maakt harten nieuw en kan levenswijzen en maatschappelijke structuren blijvend veranderen. Daarom brengen we mensen binnen en buiten onze muren graag in contact met Hem en vertellen we graag over wat Hij gedaan heeft. Dit doen we door woorden en door daden. Zo kunnen mensen die moeite hebben de boodschap van het evangelie toch in levenden lijve kennismaken van de liefde van God.

Lokaal betrokken

Sefanja wil een zegen zijn voor de stad Harderwijk. Daar waar mogelijk zijn we betrokken met lokale initiatieven die zich richten op het welzijn van mensen binnen onze stad. Dit doen we het liefst samen met andere organisaties en kerken. We nemen initiatief en bidden voor onze stad.

Sefanja richt zich op Harderwijk, maar is niet wereldvreemd. We geven aandacht aan globale thema's zoals zending, armoedebestrijding en duurzaamheid. Wanneer God mensen hiertoe roept dan moedigen we hen aan en denken mee over het creëren van mogelijkheden.

GEBASEERD OP:

Mar. 12:28-32

Het grote gebod

Mat. 28:18-20

De zendingsopdracht

1 Kor. 12:27

De gemeente, Jezus lichaam

Mat. 5:16

Het licht van de wereld

Visiestatement 4:

In een tijd die snel en voortdurend verandert zijn wij aansprekend. Wij zijn eigentijds en relevant, zo bereiken wij mensen.

Continue verandering

We leven in een tijd waarin technologische veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen en waarin een overload aan informatie op ons afkomt. Generatiegroepen komen steeds dichter op elkaar komen te zitten en we zijn gewend geraakt aan een hoge mate van kwaliteit op allerlei gebieden. Alleen de informatie, muziek of boodschap die goed genoeg verpakt is komt nog voorbij onze filters.

Aansprekend

Sefanja wil mensen met een duidelijke boodschap in verstaanbare taal aanspreken. We zijn een kerk voor alle generaties, maar richten ons in onze communicatie en organisatie op de tussengeneratie van jong volwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd. Op die manier behoudt zowel de jonge als de oudere generatie aansluiting en blijft de boodschap begrijpelijk voor iedereen.

De boodschap van Sefanja is simpel en toepasbaar.

Eigentijds

Als Sefanja willen we pittig zout en helder licht zijn en met onze tijd meegaan. We willen een kerk zijn die voorloopt en niet achter, zonder dat groepen mensen zich hierin niet meer herkennen. Dit betekent niet dat de boodschap verandert. Gods goede nieuws blijft centraal staan, maar we beleven dit op een manier die aansluit bij de hedendaagse cultuur.

Relevant

Sefanja wil een Gemeente zijn die in deze tijd het verschil maakt en die belangrijk is voor personen, voor de stad Harderwijk en voor deze wereld. We willen waarde toevoegen vanuit een christelijk perspectief. Dit doen we binnen onze kerkmuren, maar ook daarbuiten op thema's die relevant zijn voor de wereld om ons heen.

Mensen bereiken

Goed nieuws is er om te delen. De verpakking van onze boodschap is geen doel op zichzelf. We doen dit om de impact op de leden van Sefanja te vergroten en om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met het goede nieuws van God.

GEBASEERD OP:

Matt.5:13-15

Licht van de wereld, zout van de aarde

1 Kor 9:19-23

Gods nieuws op een begrijpelijke manier brengen

Visiestatement 5:

In een tijd waar mensen succes nastreven kiezen wij voor betekenis. Wij eren God door onze talenten en gaven te ontwikkelen en in te zetten op de plek waar Hij ons plaatst.

Van succes naar ...

Succes neemt een centrale plaats in onze Westerse cultuur. Mensen die succesvol zijn worden al snel bewonderd. God roept ons echter niet om succesvol te zijn naar de maatstaven van onze maatschappij maar om van betekenis te zijn. Hoewel succes slechts voor een enkeling is weggelegd kunnen we allemaal van betekenis zijn.

Betekenis

God wil graag dat wij niet leven ten dienste van onszelf en tot eer van onszelf, maar ten dienste van anderen en tot Zijn eer. In navolging van zijn voorbeeld heeft Hij ons bedoeld om van betekenis te zijn voor anderen. Onze levens zijn een belangrijk onderdeel van Zijn plan voor onze gemeente, onze stad en onze wereld.

Ontdekken & ontwikkelen

God heeft eenieder talenten en gaven gegeven om uit te blinken in wat Hij van ons vraagt. Deze mogen wij samen met God ontdekken en ontwikkelen. Als gemeente ondersteunen wij elkaar in het ontdekken en ontwikkelen van onze talenten en gaven. Dit doen we door aanmoediging, training en het bieden van een veilige plek waar gaven en talenten kunnen worden beoefend en waar fouten mogen worden gemaakt.

Inzetten

Binnen Sefanja moedigen we elkaar aan om onze talenten en gaven op betekenisvolle plaats in te zetten ten dienste van anderen. Dit kan binnen en buiten de muren van de Sefanja en is afhankelijk van het type gave of talent en van de plek waar God jou plaatst en de droom die hij jou geeft.

GEBASEERD OP:

Matt-25: 14-30

Efe. 4: 11-13

Efe. 2:10

De gelijkenis van de talenten.

Gaven tot opbouw van de kerk (Lichaam van Jezus).

Wandelen in Gods plan

Visiestatement 6:

In een tijd waar alles kan maar niets genoeg is, is God voor ons meer dan genoeg. Wij hebben passie voor Jezus en volgen zijn voorbeeld en leiding.

Alles kan

We leven in cultuur waar ruimdenkendheid en tolerantie belangrijke waarden zijn, waar een sterke hang is naar unieke belevingen en waar we antwoorden en oplossingen liever vandaag zien dan morgen. Dit maakt dat zowel christenen als niet-christenen vaak gevarieerde bronnen gebruiken voor het vinden van antwoorden, hulp of voor het opdoen van unieke belevingen.

Passie voor Jezus

Bij Sefanja geloven we dat God ons meer dan genoeg te bieden heeft voor een goed leven. Hiervoor hoeven we niet op allerlei andere plekken te zoeken. Hij is toegewijd aan ons. Als reactie hierop is het onze ambitie om te verlangen naar Hem en Hem onze onverdeelde en ongetemperde aandacht te geven. We zijn enthousiast over Jezus en laten dit graag blijken.

Voorbeeld

De manier waarop Jezus leefde is ons tot voorbeeld. Sefanja is een kerk waar iedereen welkom is en waar ook iedereen uitgedaagd wordt om te leven naar dit voorbeeld. We laten ons raken door de dingen die Hem raken en doen dan graag wat Hij zou doen. Terwijl we dit doen geeft Hij ons kracht en ontwikkelt Zijn Geest een mooi karakter in ons.

Leiding

Het volgen van Jezus' voorbeeld doen we niet op afstand. We geloven dat Jezus leeft en dat Hij ons persoonlijk, maar ook als gemeente wil leiden. Daarom luisteren wij naar de Heilige Geest die in ons leeft en naar de Bijbel. We staan open voor verrassingen en wonderen binnen ons alledaagse leven en binnen het leven in de gemeente.

GEBASEERD OP:

| | |
|---------------|--|
| Ps. 37:16 | Leven met God boven leven zonder God |
| II Kor. 12:9 | God biedt genoeg |
| Rom. 12:3 | Oproep om God toegewijd te dienen |
| Mat. 28:19-20 | Oproep om te leven zoals Jezus |
| Gal. 5:22-23 | De vruchten van de Geest in de gelovigen |
| Joh. 16:13 | De leiding van de Heilige Geest – |